

De man met de hoed,
Zonder trein, zonder kaartjes in de achterzak, zonder wifi ...

2016

Zomaar wandelend.

Hoe gaat dit eruit zien ?

Kan een man met hoed zonder al die dingen ? Kwestie van lopen en wandelen.

Dit is een simpele vraag, naar het einde jaars vraagje:

St. Nicolaas en zwarte piet, stormen tegen beter wind. Door de schoorsteen, van de CO2.
Zwarte Piet en Sinterklaas, ieders kindervriend.
Zomaar even in een tijd van koude en brrrr, echt koud.
Komt een hoop.

St. Nicolaas, en Zwarte Piet. een duo als Don Kisjot, sansjo pansja ... wie weet dit.
In barre koude tijden hoort een verhaal.
Een verhaal wat echt waar is:
- en dat is simpel

2016, dat is nog héél ver.

Máár, er is een SINT. Die komt van verre.
Met die sint is een troost, zwarte piet, die loopt met de hoop.
Zonder zwarte piet, geen St, Nicolaas.
Zwarte piet steunt de oude baas St, Nicolaas. Piet is immers de steun en toeverlaat.
Zonder piet geen klaas.

In de koude winters, is St. Nicolaas te oud geworden.

De pieten hebben St. Nicolaas beloofd: ook al vriest u vast. Wij pieten brengen uw belofte voort. Al moeten wij pieten door de schoorsteen van elk huisje: wij (pieten) maken uw geschenken. Ieder kind: St. Nicolaas: ieder kind is recht en krijgt suikerzoet: in barre wintertijden.

DAT is het feest van St. Nicolaas.

Voor ieder kind is suikerzoet, in barre tijden.
Pieten doen dat. Zij weten immers van St. Nicolaas.
Ze hebben hem zelf gekend, te paard, op daken.

Tja, is echt waar !

GrtZ Eric ©